

wandelclub



Samen wandelen langs de mooiste plekjes van Weert en omgeving.

Daarna gezellig een kopje koffie of thee drinken met wat lekkers.

Doe je ook mee?

Wanneer: Iedere dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur, start vanaf 24 juni.

Waar: Buurthuis Fatima, ruimte zij – ingang

Wat: Inloop vanaf 18.45 uur op buurthuis Fatima. Om 19.00 uur vertrekken we en maken we een wandeling van ongeveer een uur in een rustig tempo.

Om 20.00 uur komen we terug in het buurthuis en drinken we gezellig samen een kop koffie of thee met wat lekkers.

Ook als je niet mee wandelt ben je welkom tussen 19.00 en 20.30 uur voor een kop koffie, ontmoeting, spelletje e.d.

Kom je ook? Iedereen is welkom!